

Öjaby

- de nio gårdarna

De nio gårdarna i Öjaby går att följa relativt väl ner till Gustav Vasas äldsta jordebok som i Kinnevald är från 1545. Namnen härrör i de flesta fall från 1600-talet.

Jönsagård är uppkallad efter en Jöns Carlsson, kallad "Lille Jöns", som innehade gården från 1650 och ända in på 1680-talet. Gården kom under 1800-talets lopp mer och mer att gå under namnet Norregård. Den äldsta kartan där alla gårdarna finns namngivna är storskiftet av utmarkerna från 1794 (endast symboler). Första gången som byggnaderna kan identifieras är i storskifteskartan över inägorna från 1825.



Öjaby Kåragård är samma gård som Öjaby Postgård. Detta är hemmanet Öjaby nr 2. Efter laga skifte 1865 och framför allt under 1900-talet började en praxis etableras som innebar att den ena delen av hemmanet (som var delat i två) kom att kallas Kåragård (den del som fick ligga kvar på platsen) och den andra delen kallades Postgård. Den andra delen kom efter ett arvsskifte att hamna under Klockaregård, men friköptes under 1800-talets slut.

Öjaby Herrgård byggdes under mitten av 1800-talet av Greve Posse. Här bodde sonen Karl Arvid Posse med sin familj under många år. Herrgården bestod av ägorna till de fyra gårdarna Kråkegård, Jönsagård, Hansagård och Toragård. Dessutom fanns fem tillhörande torp med dagsverkes skyldighet. Herremannaperioden varade till sekelskiftet.